

Alles wat er op dit moment speelt, kan verlammen. De labradoodle van je buurvrouw weet raad. Neem het dier mee uit wandelen en laat het jou leiden.



Er zijn echt heel veel dingen tegelijk. Neem het jezelf niet te hard kwalijk als er soms maar één ding lukt. Tandpoetsen telt.



* Niet aan politiek doen is ook politiek. Deze kaart geeft tien strafpunten.

(grapje, zoek een balans tussen aan jezelf en aan anderen denken en dan zijn we een heel eind)



De uren dat je op de grond ligt en aan je studieschuld met verhoogde rente denkt, kun je ook steken in werken voor exposure.



+ Therapie is prachtig maar in je eentje microdosen ook. Verf je huis, bel je ex niet.



+ Als je deze kaart trekt, is het tijd om met jezelf in het reine te komen en kwellende zelftwijfel achter je te laten. Of het is toevallig. Wat jij wil.



Deze kaart helpt je bij het overwinnen van de kloof tussen denken en voelen. Of de kloof tussen heel lang nadenken over een e-mail en de e-mail gewoon versturen.



Fiets bij de eerstvolgende volle maan rondjes door de stad en verzamel 27 woorden. Spreek daar de rest van de maand mee.





Je betreedt zonder kennis vooraf een nieuw levensterrein. Verfrissende, gekke of chaotische ervaringen hoeven geen gevaar te betekenen. Doe het wel veilig.



Sommige veranderingen liggen verder in de toekomst. De kunst is om ook tot die tijd een manier te vinden om door te gaan. Soms is hard schreeuwen de manier, soms warme chocomel.



Het dagelijks leven fungeert als een spiegel. Dat is teringvermoeiend maar at some point bevrijdend. Hou vol, heb nog even geduld.



Deze kaart geeft aan dat de muren van ons bouwwerk plotseling wankelen. Welk symbolische bouwwerk dat voor jou is, moet je zelf even bedenken.



Vertrouwen gaat niet altijd vanzelf, maar is wel de moeite waard. Je mag voorzichtig zijn - dat kan zonder je af te sluiten. Af en toe een angstscheetje hoort erbij.



De dood is een kaart die altijd in je deck zit. Draag 'm in je kontzak, dan is de afstand minder groot. Vergeet niet dat er geen regels zijn voor verdriet.



Deze kaart staat voor een veelheid aan ideeën en vindingrijkheid. In een wereld waar alles uit elkaar klappt, is dit wellicht je redding.



Deze kaart staat voor het zoeken naar diepere inhouden en een waarachtige roeping. Succes met uitzoeken wat dat betekent.